



1.

Strawberry Sailor Singers

Tekstverklaring liederen

12 WINDJAMMER SONG

Als de Blue Peter wordt gehesen.
De loods en sleepboot zijn besteld.
De trossen worden los gesmeten.
Matrozen op hun plaats gebeld.
De ruimen worden dichtgeslagen. De
ra's weer op hun plaats gebrast. De
boeg van'd kaad' is losgetrokken.
Gaan we naar zee op volle kracht.

Refrein

Wij varen vrij over de zeeën zo wijd
de wereld ligt open voor ons.
Chili, Japan, Madagaskar, Sjanghai
zon en de zee die ons bronst.
Ruimen vol met vracht,
zeilen we dag en nacht,
naar waar men al op ons wacht. Wij
varen vrij over de zeeën zo wijd De
wereld ligt open voor ons.

2 Elk half uur wordt een glas geslagen Om
twaalf uur schiet men ook de zon De
fokken trekken aan de stagen
Bij "schoot aan" schenkt de captain rom
De stuurman moet zijn
koers verleggen
Hij stuurt het wiel tien
graden bak
Met de passaatwind in
de zeilen
Dan vaart ons schip op
zijn gemak
Refrein

3 Na maanden weer bij
land gekomen
Een loods brengt ons
weer veilig in
De zeilen worden vlug
geborgen
Bemanning krijgt weer
goede zin
Straks gaan ze lekker
passagieren
Geld hebben ze in
overvloed
Om drank en vrouwen
te versieren
Een zeeman weet hoe
of dat moet
Refrein

WINDJAMMER LIED

De Blue Peter:

De blauwe seinvlag P, die in de voormast wordt
gehesen als het schip klaar ligt voor vertrek. De ra
's op hun plaats gebrast:

Ra : Lang rondhout, naar het eind toe iets taps,
kruisgewijs aan een mast of steng hangend, waaraan
de razeilen opgehangen worden. Alleen aanwezig bij
vierkantgetuigde schepen en schepen met
loggerzeilen of gaffeltopzeilen

Brassen: De ra naar de wind te zetten. Dit gebeurt
door aan van een van de twee lopende touwen aan de
nokken van een ra te trekken

De boeg van'd kaad' is losgetrokken.

In dit lied waarschijnlijk met een sleepboot. Soms ook
door de zeelui zelf door met gebruik van de
kaapstander door middel van een lijn op de wal het
schip te verhalen.

Elk half uur wordt een glas geslagen:

"Een glas" Een half uur, d.i. een achtste deel van de
wacht. Vroeger werd dit door een bel aangegeven.
Eén tik op het half uur, twee op de hele uren. Bij acht
glazen is de wacht om en komt een andere op. De
naam glas stamt van de tijd dat er voor de tijdmeting
een zandloper werd gebruikt. Deze was elk half uur
leeg en werd dan gedraaid.

Kijk voor het 'glas' eens op www.batraven.nl

Schoot aan: Dit

commando werd gegeven
wanneer het schip goed op
koers lag en er voor
langere tijd zo gevaren kon
worden. Een beloning
waard.

Passaatwind:

Op het noordelijk halfrond
een noordoostelijke wind,
die vrijwel constant tussen
de evenaar en de dertigste
breedtegraad waait. Op het
zuidelijk halfrond waait de
passaatwind uit het
zuidoosten. De naam is
afgeleid van het Spaanse
woord voor overtocht en
verwijst naar de tijd van de
zeilscheepvaart. Omdat
een passaatwind constant
van richting is en gunstig
invult is het gemakkelijker
zeilen.

'Sail de Ruyter 2007'



©Strawberry Sailor Singers